

# "Luk de frie skoler" - Bliver verden så bedre af det?

**Tema om de frie skolars eksistensberettigelse, hvad kommer vi af, hvorfor er vi vigtige i 2022 og hvor vil vi hen?**

Et ordsprog lyder som bekendt "den, der lever stille, lever godt". Underforstået; blander man sig ikke i alverden, kan man fortsat nyde sin egen stille eksistens, mens solen går sin vante gang. Måske har man den opfattelse, at de frie skolars grundlovssikrede rettigheder, jf. Grundlovens § 76, alene betinger vores skolars eksistensberettigelse med ukrænkelige frihedsrettigheder til følge. Men den verden der omgiver os – som både giver os frihed og stiller krav til os – den blander sig i vores anliggender i større eller mindre omfang.

Med frihed følger også forpligtigelser – det ved vi! Og det ligger grundfæstet i vores fælles DNA og historie i de frie skoler, at vi til alle tider har skullet manifestere vores virksomhed som et samfundsansvarligt *alternativ* til den etablerede fælles folkeskole. Denne identitetskamp er for de frie skoler velkendt, og vores omgivende verden og samspilspartnere i form af politiske beslutningstagere, meningsdannere etc. er – ej heller på dette område i 2022 – blevet et fredeligere miljø sted at færdes i.



## Vi har brug for en stærk fortælling i disse år

Men den gode fortælling fortæller ikke sig selv. Der er ingen fra politisk hold, vi kan regne med, der forlods holder hånden over de frie skoler, alene fordi vi (også) hviler på en grundlovssikret tradition. De frie skoler har – med andre ord – en kommunikationsmæssig opgave omkring at få skabt en stærk fortælling om og forståelse for skoleformens eksistensberettigelse i disse år. Det gælder både i relation til det omgivende samfund og dets folkevalgte repræsentanter.

Derfor har DP's Konferenceudvalg søsat et program, der både rammesætter, hvad de frie skoler kommer af, og hvorfor de er vigtige i relation til den fælles samfundsopgave både nu og i fremtiden.

Overskriften for ledelseskonferencen har fået den lidt provokerende titel: "Luk de frie skoler". Der er ikke desto mindre politiske kræfter, som ikke er de varmeste fortalere for den frie skoleverden, og det er vores håb og ønske med vores konference, at vi også får disse i tale, så vores fælles fortælling om de frie skolars eksistens handler mere om proaktivt at *forklare* end blot at forsvare.

Konferenceudvalget - Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.



A B C      Ø Æ X Z Q

## Praktisk information

Konferencen afholdes torsdag og fredag d. 10.-11. marts 2022 på Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C.

Tilmelding via foreningens hjemmeside <http://www.privateskoler.dk/kurser>

Frist for tilmelding er fredag d. 9. januar 2022.

Pris for deltagelse er 2785 kr. pr. personer inkl. overnatning og forplejning.



## Program

### Torsdag d. 10. marts 2022

- 12.00 Frokost (Tilmelding nødvendig)
- 13.00 Velkomst og fællessang
- 13.20 **Hvad er vi kommet af** ved Kurt Ernst, tidligere formand for Danmarks Private Skoler.
- 13.50 Pause
- 14.00 **Perspektiver på de frie skolars eksistensberettigelse** ved Brian Degn Mårtensson, lektor og cand. pæd. i pædagogisk filosofi.
- 14.50 Kaffepause
- 15.30 **Paneldebat om de frie skolars.** Journalist Gertrud Højlund vil være moderator for en debat om de frie skoler med et panel af politikere og foreningens formand.
- 16.45 Eftermiddagens program slutter.
- 18.30 Velkomstdrinks
- 18.45 Festmiddag med underholdning af Rikke Mølbæk Thomsen og band.
- 01.00 Baren lukker

### Fredag d. 11. marts 2022

- 08.30 Tak for i går og lidt om formiddagens program. Fællessang
- 08.45 Mikael Bertelsen vil holde et oplæg om, hvordan det er at lede en værdibaseret organisation.
- 10.15 Kaffepause
- 10.40 Seneste nyt fra den politiske verden, v. Karsten Suhr, formand.
- 11.50 Tak for denne gang. Fællessang.
- 12.00 Frokost



DP SKOLER  
HF GYM