

Årsberetning ved generalforsamlingen på Sct. Ibs Skole Horsens d. 5. april 2019

Velkommen til generalforsamling. Jeg skal hilse fra Kurt Andersen, som desværre er forhindret pga. sygdom. Han har bedt mig hilse jer og ønsker jer en god generalforsamling og et godt arrangement i Horsens. Kurt har udpeget mig som sin suppleant, og det giver mig en lejlighed til at fortælle en anekdote fra familien.

En bekendt af familien, Kræn P, fra Dalsgårde, skulle til generalforsamling i den lokale brugs. Mødet trak ud, og da Kræn P kom hjem, sov Maren allerede. Næste morgen vækkede Kræn P Maren og sagde: Ve do, hvæm do har leet ve i nat? Maren satte sig forskrækket op, men blev dog lettet ved synet af Kræn P, og Kræn fortsatte: Do har leet ve sien a æn Sop-ple-ant!

Sådan har jeg det også lidt i dag. Suppleant for en dag. Og nu til årets gang. Jeg går ikke kronologisk frem, men har valgt at starte med Per Birkebæk.

I marts måned døde Per Birkebæk, et mangeårigt medlem af foreningen. Per Birkebæk var i sin tid et meget aktivt medlem af Danmarks Privatskoleforening, og Per huskes bl.a. for et meget engageret arbejde i pædagogisk udvalg og ikke mindst huskes Per for sin kærlighed til la Cours Skole, som han var leder for gennem 22 år. Per var også forfatter og udgav en del bøger ved siden af skolelederjobbet. I Danmarks Privatskoleforening var han tillige i mange år festkoordinator og konferencier ved årsfesten.

Vi vil huske Per som et levende, engageret og muntert menneske, der levede og åndede for pædagogik.

Lad os rejse os og for en stund mindes Per. Æret være Per Birkebæks minde.

Vi har i det forgangne år haft to arrangementer, et i Flensborg og et i København.

d. 20. og 21. april var foreningen for første gang udenlands, hvor vi besøgte Flensborg. Den ordinære generalforsamling blev holdt på Duborg Skolen, hvor skolens rektor Erik Jensen fortalte om skolens historie, og to elever fortalte om, hvordan det var at gå på skolen. Efter introduktionen blev der holdt generalforsamling, og bagefter var der udflugt i det slesvigske med en lokal guide. Vi så bl.a. Sankelmark, hvor et af de store slag stod og bagefter Istedløven som minde for de faldne.

Om aftenen var der middag på Knudsborg, hvor Duborg Skolens tidligere rektor fortalte om knudgildet og Knudsborgs historie.

Den følgende morgen var der brunch på Centralcafeen, hvor Flensborg Avis i gamle dage holdt til. Martin Lorentzen, næstformand i SSW, fortalte om mindretallet og dets udfordringer.

D. 14. september blev det andet arrangement holdt i København, hvor vi efter en let frokost, havde booket os ind til en rundvisning på Københavns Rådhus, hvor en superguide ved navn Christoffer gav en fantastisk tur rundt på Martin Norups rådhus.

Det blev en god lang rundvisning, som blev afsluttet med rådhuspandekager. Bagefter var der en udvidet kanalrundfart i Københavns havn, som meget passende blev afsluttet på Skipperkroen i Nyhavn. Et fint arrangement og en stor tak til Flemming Keller.

I år har vi mistet 4 medlemmer, Jonna Dissing, Bo Fredsøe, Bjarke Schmidt og Marianne Persson, som har valgt at melde sig ud af foreningen. Vi har fået to nye medlemmer, Carsten Petersen, Randers Realskole, og Poul Sørensen, Fredericia Realskole.

Det var i store træk bestyrelsens beretning. Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor årets gang i foreningen planlægges. I september planlægges der et arrangement i Roskilde med mulighed for bl.a. at se vikingemuseet og Roskilde Domkirke. Der reserveres værelser på Prindsens Hotel. Hvis der blandt medlemmerne er ønsker, ideer til arrangementer er I meget velkomne til at giv os jeres forslag. Så har vi mulighed for at opbygge et emnekatolog.

Sidst en stor tak til Tage for dit arbejde i foreningen gennem mange år. Jeg skulle hilse fra Kurt og sige, at du har et møde tilbage. Du hører nærmere om tidspunkt. Mødet afholdes på Kanal Cafeen.

Peter Christensen-Dalsgaard, suppleant for formand, Kurt Andersen.