

### Årsberetning ved generalforsamlingen den 20. april 2018 på Duborgskolen i Flensborg.

Kære venner,

Hjertelig velkommen til årets generalforsamling i vores lille, men ikke mindre eksklusive forening.

Denne generalforsamling er min anden, hvor jeg bestrider det ærefulde hverv som formand. Og tro mig, jeg har længe set frem til vores møde i spændt forventning om, hvor mange, der møder frem. Vi er i alt 25 med ledsagere, der har taget rejsen her til grænselandet for at genopfriske gamle minder.

Kulturoplevelser rundt i vores land og socialt samvær med tidligere kolleger og ledsagere i et både hyggeligt og værdifuldt fællesskab tilegnet i rammerne af Danmarks Privatskoleforening, som vi føler os tæt forbundne til.

Det er derfor rigtig glædeligt for os alle, at du Carsten giver dig tid til at deltage i vores arrangementer for at holde os opdaterede. Ligeledes skal der lyde en stor tak til hele sekretariatet for gæstfrihed i forbindelse med vore bestyrelsesmøder og ikke mindst for nyhedsbrevene, hvor vi orienteres om, hvad der sker ude i verden. For man må da nok sige, at der sker noget, og at man ude på skolerne bliver holdt på pinebænken. Forhåbentlig falder der snart ro over gemytterne, således at man atter kan koncentrere sig om selve kerneydelsen.

Efter generalforsamlingen har vi med Peter Christensen-Dalsgaard som ankermand udarbejdet et fyldigt program for dagen i dag, hvor vi skal på udflugt og besøge en række af grænselandets seværdigheder.

Efter en god middag i aften og en forhåbentlig rolig nat fortsætter programmet i morgen med morgenmad og information om mindretallets vej mod 100 års jubilæet ved landsformand Martin Lorentzen.

Og så lige et par ord om det forgangne år:

2017 bød på 2 velbesøgte arrangementer. I april var vi i Odense, hvor vi oplevede Odense Teaters Musical-opættning: *Så længe mit hjerte slår: Dansevise, Skibet skal sejle i nat, Glemmer du, Den allersidste dans.....*

Inden teatertid blev vi guidede bag om teatret, og aldrig tidligere har jeg set så mange par sko.

I oktober gik turen til Helsingør, hvor vi boede vældig flot på Hotel Marienlyst. En guidede tur til Søfartsmuseet, et levende museum, der fortæller om dansk skibsfarts historie i Danmark og på verdenshavene. Efter besøget på Bjarke Ingels søfartsmuseum blev der mulighed for at besøge Kulturhavnen, Kulturværftet og Værftsmuseet i Helsingør.

Og fremtiden:

Bare rolig. Ingen store programmerklæringer. Ikke noget med rammestyring, eller forandringsledelse, værdibaseret ledelse, koblingsprocenter eller change management. Det har vi smagt rigeligt af. Nej, men kvalitetstid når vi mødes er formålet, og det bliver der ikke lavet om på.

Hvad der derimod skal gøres noget ved, så er det medlemstallet. Måske bliver vores tidligere kolleger siddende i jobbene – men en beskedent afgang må der være, hvilket burde give os en tilgang. Og derfor er det mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Poul Sørensen fra Fredericia, der desværre ikke kan deltage denne gang. Tre medlemmer har desværre valgt at stoppe: Lene Lykke, Jørgen Ole Bøss og K.A. Gorritzen. Således tæller vi dag 42 medlemmer

2 kommende programmer er ved at blive udarbejdet:

Til september mødes vi atter til et arrangement i region H eller region Sjælland, hvilket er under udarbejdelse

Foråret 2019: ligger langt ude i fremtiden, men der arbejdes på sagen.

Afslutning:

Med alle de gode og spændende aktiviteter burde medlemstallet eksplodere. Vi er 42 medlemmer. Vi har i det forgangne år som nævnt fået et nyt medlem, men desværre også tre udmeldelser.

Men ingen grund til beklagelse – kun glæde over, at vi kan mødes et par gange om året til oplevelser af kvalitet.

Send os gerne et par ord eller sig det nu, hvis I har gode ideer, der kan gøre vores forening endnu bedre, for intet er så godt, at det ikke kan gøres bedre.

Til sidst vil jeg sige tak til alle jer, der bakker op om vores forening. En særlig tak til mine kolleger i bestyrelsen for jeres engagement, jeres gode ideer og ikke mindst jeres gode humør.

Og endelig: TIL LYKKE I ANLEDNING AF VORES FÆLLES 11 ÅRS JUBILÆUM.

Men inden jeg helt afslutter min beretning, vil jeg takke dirigenten for veludført arbejde i den rette DP-ånd.

Og sidst, men ikke mindst vil jeg sige af hjertet tak til Duborg Skolen for husly.